

15 september 2018

# Vrede begint in onszelf

We staan hier op het plein van de Vrede. En om dat te benadrukken staan we hier bij de gedachtenisplaats van de grootste Nijmegenaren aller tijden, Titus Brandsma. En we staan bij de WereldVredesVlam die 8 jaar geleden hier een permanente plek kreeg.

Een oeroude Ojibwa legende vertelt dat als zeven vlammen verenigd worden in een achtste vlam, betekent dat het begin van de gouden eeuw van vrede en harmonie in de wereld.

Tegen onder andere deze achtergrond ontstond in de aanloop naar het nieuwe millennium de idee voor de WereldVredesVlam.

Vanuit vijf continenten van de Wereld zijn zeven 'levende' Vlammen in mijnwerkerslampen overgevoerd naar Wales in Engeland. Daar zijn ze verenigd tot één Vlam, de WereldVredesVlam die ons wil herinneren aan ons vermogen om bij te dragen aan de Vrede. Deze Vlam verspreidt zich over de wereld en kent inmiddels tientallen kleinere en grotere monumenten over de hele wereld met een permanent brandende vlam.

De komst van het tijdperk van Vrede lijkt misschien moeilijk te geloven, tegen de achtergrond van de onrust in de wereld. Je aandacht daarop richten, leidt af van waar het werkelijk om gaat: Namelijk de uitnodiging of jij Vrede wilt zijn en het Licht dat je in je draagt om dat werkelijkheid te laten worden, in je fel laten ontbranden. Ieder van ons heeft dat vermogen in zich. Niet op grootse en meeslepende wijze, zoals Esther noemde - uit het gedicht van Titus Brandsma, maar op onze heel persoonlijke manier. Met een oprechte intentie en met hart en ziel. We hoeven ons alleen maar dat vermogen in onszelf te her-innemen.

Om je te helpen herinneren, hebben we voor iedereen een vriendschapssetje - zoals dit - meegebracht. Hierin vind je twee kaarten met een vredesgedachte, hier van de Vredesmuur. En er zitten twee kaarsjes in die zijn aangestoken aan de WereldVredesVlam.

Er is namelijk een oude wijsheid die zegt, dat als een vlam twee minuten heeft gebrand, de intentie van de Vlam is opgenomen in de lont.

Met andere woorden, de beide kaarsjes zijn WereldVredesVlammen. En er zitten twee kaarten en twee kaarsjes in, eentje voor jou en eentje om door te geven aan iemand anders, zodat zij of hij zich ook het licht in zichzelf her-innert.

Esther, deze Vlam draag ik over aan jou, om je nog meer te ondersteunen in je werk als vredesambassadeur.

En Henriëtte deelt ondertussen de vriendschapssetjes aan jullie uit. En als je er meer wilt, kun je binnen ook kaarsen kopen die zijn aangestoken aan de WereldVredesVlam.